

1970 – 1979

Seizoen 1970-1971:

Sjeng Heijmans, mede oprichter, en gedurende 27 jaar penningmeester van de club, overlijdt. Een groot Veritas-man gaat heen. Aan hem is de club veel dank verschuldigd.

Het eerste elftal voelt zich in de 2de klasse uitstekend thuis en weet al direct beslag te leggen op de tweede plaats. Het 2de wordt kampioen en promoveert naar de reserve 2de klasse. Ook het derde behaalt, evenals de jeugdselectie, een tweede plaats.



Veritas 2 kampioen 1971 en promotie naar de res.2e kl.: G. Ramakers, Ed Janssen, Rene Ressen, Juri Dikken, Piet Vleeshouwers, Huub Partouns, John Wilbers, Neer Munnecom. Gehurkt: Bert Quanjel, Rene Munnecom, Jac Quanjel, Arno Hansen, Tjeu Munnecom, Piet Munnecom, Frans Kuijpers.

Seizoen 1971-1972:

Met Math Quanjel en Piet Munnecom (keepers); de achterspelers Lei en Arno Hansen, Peter Munnecom, Jac Quanjel en Jan Linssen; de middenspelers Neer Munnecom, Mart v/d Heuvel, Rene Munnecom, en Jac Hansen; en vÃ³r Jan en Math. Hansen, Math. en Rene Ressen en Wim v/d Winkel begint Veritas aan de strijd om het kampioenschap in de tweede klasse.

Twee hoogtepunten: het eerste in negatieve zin: de wedstrijd tegen Venlo. "Chaos in Neeritter" , zo kan men de volgende morgen lezen in de Limburger. Na toekenning van een strafschoep aan Veritas bij een 0 - 0 stand slaat de vlam in de Venlose pan. Men gaat provoceren en belet het nemen van de strafschoep. Er wordt zelfs geslagen. De wedstrijd o.l.v. de scheidsrechter wordt gestaakt. En hoewel Veritas geheel debet is aan het gebeurde wordt de club toch gestraft: F60,- boete; een voorwaardelijke straf van 1 wedstrijd zonder publiek met een proeftijd van twee jaar, en bij de volgende thuiswedstrijd aan het publiek een circulaire uitreiken, waarin het publiek tot sportief gedrag moet worden gemaand.

Curieus: Venlo krijgt een boete van F40,- !!!!

Het tweede hoogtepunt doet deze affaire echter dra vergeten: de thuiswedstrijden tegen Brevendia uit Stramproy.

"De 3000 (!!) toeschouwers kregen een meer dan ruime vergoeding voor de geleden kou op deze winderige middag: een vijf-nul-overwinning en het kampioenschap in de 2de klasse met recht op promotie naar de eerste klasse" ,zo kan men in de krant lezen.

"We horen de merels vanmorgen fluiten" , verzekerde trainer-speler Neer Munnecom.

Harmonie en Schutterij halen het kampioenselftal af en er volgt weer een geweldig feest in het kleine dorpje aan de Itterbeek. Een grootse prestatie van de Neeritterse formatie, die niet alleen op eigen veld ongeslagen bleef, doch alle wedstrijden zelfs in victorie wist om te zetten. Neeritter staat dus een hele week op zijn kop.

In deze glorieuze tijden van Veritas vertelt men elkaar graag de volgende anekdote:"Cruyff, op weg naar het Veritasveld, zoekt met zijn Ferrari de Haardstraat in en schiet de afslag naar de Breierein voorbij. Bij de boerderij van Jan van de Vin gaat hij op de rem staan en stil gekomen vraagt hij aan Jan: "Hoe kom ik bij Veritas?" Es tich bie Veritas wils kommeâ€. Den zulste iÃ«rst hiel hel motte traine" ,zegt Jan laconiek.

Intussen is het 2de veld klaargekomen, met nieuwe kleedlokalen en een kantine.

Het kan dit jaar weer niet op: ook het derde wordt kampioen.



Na de overwinning op Brevendia Kampioen in de 2e klasse.



Actiefoto Jac Hansen en Jan Linssen.

Seizoen 1972-1973:

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen speelt Veritas tegen MVV.

(F 15.000,- entreegeld).

De leiding is in handen van Limburgs internationale scheidsrechter Theo Boosten. Willy Brokamp maakte de eerste twee doelpunten, waarna Schroen op aangeven van Hoenen MVV een 3-0 voorsprong gaf. Theo Hansen, teruggekeerd van Fortuna-Sittard redde de eer, zodat de einduitslag van deze door 2000 toeschouwers bezochte wedstrijd, 1-3 werd. Vermeldenswaardig is nog dat het MVV doel werd verdedigd door Frans Körver.

In de competitie wint Veritas zowat alles, mede dankzij het "geheime wapen" Jan Linssen. Na 12 wedstrijden gaat Veritas al alleen aan de leiding.

De teruggekeerde Theo Hansen wordt opgesteld in het Nederlands amateurelftal en bij zijn debuut tegen de Duitsers wordt al direct gewonnen.



Een gezellig onderonsje na de wedstrijd.



Bestuur begin zeventiger jaren: Staand Jos Vries, Willem Stienen, Jan Munnecom, Math Leeters, Math Quanjel, Pastoor A. van der Broeck, Lei Hansen, Jo Geurts, Ton Stienen, Jan Hendrikx. Gehurkt: Sjaak Munnecom, Charles von Schwartzberg, Thei Schobers, Dre Caris.



Gezellig onderonsje: Piet Stienen, Jan Munnecom, Pierre Heijmans, Theo Hansen

Het succes van Veritas dringt ook door tot Hilversum. De VPRO komt opnames maken van de succesvolle ploeg. Ook wordt er een supportersclub opgericht, die de spelers ook op de uitwedstrijden vergezelt en het busvervoer regelt. In Brunssum kan tegen Limburgia het kampioenschap worden binnengehaald. Veritas moet dan echter winnen. Dat lukt uiteindelijk niet. Het wordt 1-1. Dan komt de grote dag, die in de annalen van de club met hoofdletters wordt geschreven: **15 APRIL 1973**. Het laatste puntje wordt gepakt in Neeritter tegen SVN (1-1): **VERITAS KAMPIOEN IN DE 1e KLASSE F**. Een dag om nooit te vergeten. Deze zondag is Neeritter weer te klein.

“Dao staon noe alweer kampioenen. Ze staon d'r bekans eder joar. Geine Cruyff, geine Keizer of Hoenen. Nur Itterse, zeker Woar! Wat hubbe ze prachtig gestreje, me rein gele kaart, det is knap. HiÅ«l Itter is doamet tevreje. Proficiat hiel den hap”, â€|â€ aldus de eerste twee strofen van het kampioenslied door Theo Smeets.

Het motorschip “Josefina” (van de Walvaigers) voert de kampioensploeg door het dorp onder begeleiding van Harmonie St. Lucia, Schutterij St. Lambertus en van de Veritaspupillen, die bordjes dragen met allerhande leuzen. Burgemeester B. von Schwartzberg belooft Veritas een derde speelveld en biedt persoonlijk, evenals Pastoor A. van der Broeck, de feestvierende een vat bier aan. En dan barst het feest in Neeritter pas goed los.

Op maandagmorgen, na de grote dag, trekt de ploeg weer eens naar de lagere school. En de hoofdmeester stuurt, na een huldegang van de kampioenen door de schooljeugd, de leerlingen huiswaarts. Veritas is kampioen en dat mag Neeritter weten. Even later krijgen ook de kleuters vrijaf. Het juichende elftal begint aan een kroegentocht. De titel die Veritas veroverde, heeft jong en oud uit de dagelijkse sleur gehaald. Iedereen viert op zijn manier feest. De vlaggen hangen uit. Kindren lopen zingend met spandoeken door het dorp.



Veritas kampioen 1ste klasse F



Veritas kampioen 1ste klasse F



Veritas kampioen 1ste klasse F

Opgetogen supporters nuttigen het zoveelste glas op de triomf. En in een der streekblaadjes kan men later lezen: "Maandagmorgen in Neeritter: een primeur voor de voetbalwereld: drie trainers, te weten de heren Stoffels, Munnecom en Hofman, zongen driestemmig: **"So ein Tag so wunderschön wie heute"**. En het klonk als een klok. Welliswaar als een valse klok, maar toch een klok".

Een grandioze receptie volgt op zaterdag 5 mei in een grote feesttent op het plein. Vanaf 18.00 uur komen velen, zeer velen, de hele Veritasfamilie gelukwensen. Het einde van de receptie is gepland op 20.30 uur, maar het wordt veel een veel later. Het wordt weer een echte happening. Behalve vertegenwoordigers van Kerk- en Gemeentebestuur, besturen van alle Neeritterse verenigingen, alle spelers van de overige elftallen tot en met alle pupillen, afgevaardigden van de KNVB en van zusterverenigingen, zakenmensen en veel particulieren, ze komen om de succesvolle elf met trainer en bestuur de hand te schudden. (Giften F14.084,-). Door dit kampioenschap mag Veritas deelnemen aan de halve competitie voor het kampioenschap van Nederland. Ze moeten daarbij aantreden tegen:

RBC uit Roosendaal (uit verlies 3-0)
 Eilermark uit Glanerbrug (thuis gelijk 1-1)
 Elinkwijk uit Utrecht (thuis gelijk 2-2)
 CEC uit Emmercompascum (uit winst 0-1)
 Roodenburg uit Leiden (uit gelijk 2-2)

Voor de thuiswedstrijden heeft het bestuur een staantribune gehuurd om de vele toeschouwers een fatsoenlijke plaats te kunnen bieden.

De Neeritterse formatie behaalt in deze competitie 5 punten, evenals Roodenburg en Elinkwijk, terwijl RBC met 9 punten landskampioen wordt.

De huldigingswedstrijd volgt tegen Fortuna SC. Deze wordt eervol met 2-3 verloren.

Nog eensillant detail uit deze glorieuze Veritastijd: van de 67 jongens op de lagere school die in de 3de t/m 6de klas zitten zijn er welgeteld 54 lid van Veritas!!!

Het gebouwcomplex wordt uitgebreid met een bestuurskamer. Ook wordt er een damescomité opgericht. Maar ook droevig nieuws: Consul Harrie Peeters, voetballer uit de beginjaren, overlijdt, veel te vroeg naar menselijke normen.



Kampioen 1973: Jan Ramakers, Jan Linssen, Arno Hansen, Jac Hansen, Tjeu Hansen, Lei Hansen, Theo Hansen, Siem Dreessen. Zittend: Pierre Heijmans, Wim v.d Winkel, Math. Ressen, Neer Munnecom, Math. Quanjel, Sjaak Quanjel, Peter Munnecom, Jan Ramakers, Piet v.d Heuvel.

Seizoen 1973-1974:

De selectie: Arno, Jan, Jac, Math. en Theo Hansen, Jan Linssen, Neer, Rene, Peter en Piet Munnecom, Rene Naus, Tjeu Quanjel, Jan Ramakers, Tjeu en Rene Ressen, Wim v.d Winkel, Siem Dreessen en Huub Peeters.

In een vriendschappelijk duel bij kunstlicht wordt RFC met 10-2 verslagen. Het team draait weer voortreffelijk. Na 18 wedstrijden staat het 1ste van Veritas op de tweede plaats met 24 punten, achter rivaal Limburgia (25 uit 17).

Neerke kondigt aan na dit seizoen Veritas te verlaten, welliswaar met pijn in het hart na acht geweldige seizoenen. Het bestuur benoemt hem tot erelid van Veritas. Neer sluit een contract met Panningen.

Het tweede elftal wordt voor het derde achtereenvolgende jaar weer bijna kampioen. Veritas 5 en de A-jeugd behalen de bovenste plaats

Na dit seizoen wordt in Nederland de hoofdklasse ingevoerd, Veritas mag door zijn tweede plaats in de eindrangschikking (achter Limburgia) promoveren naar deze nieuwe klasse, samen met de Limburgse ploegen, SVM, Voerendaal, SVN, Almanian en Caesar. Als nieuwe trainer voor het volgend seizoen wordt Jean Houben aangetrokken.

Seizoen 1974-1975:

Jos Ressen en John Wilbers worden aan de selectie toegevoegd. Er wordt begonnen met een oefenwedstrijd tegen Roda JC en Veritas maakt het de Kerkraadse ploeg behoorlijk lastig, ofschoon de nieuwe hoofdklasser met 2-0 ten onder gaat.

De start in de nieuwe hoofdklasse is voor de Limburgse clubs, inclusief Veritas, niet erg succesvol. Na 6 wedstrijden staan de Brabantse ploegen op de eerste 7 plaatsen en de Limburgse op de onderste zeven. Na 15 wedstrijden komt hierin een beetje verandering, al blijft Veritas Met SVN, SVM en Caesar onderaan bengelen. En dat ligt dan pertinent niet aan doelman Math.

Quanjel. Deze dan 31 jarige wordt om zijn uitstekende prestaties uitverkoren voor het Nederlands amateurelftal. Ook ligt het niet aan Theo Hansen, die in het spelersklassement van het Limburgs Dagblad de tweede plaats haalt, achter Peter Vranken van SVN. Veel pech zorgt ervoor dat de Neeritterse formatie met nog vier wedstrijden te gaan, vier punten achter staat, maar na veel spanning komt men tenslotte op de 3de plaats van onder en dus blijft de ploeg hoofdklasser.

Willem Stienen trekt zich terug uit het bestuur. Pierre Heijmans wordt zijn opvolger. Veritas neemt dit seizoen voor het eerst met 6 seniorenelftallen deel aan de competitie.

Seizoen 1975-1976:

Ook Peter Dreessen komt bij het eerste. Het blijft daardoor een zuiver Neeritterse aangelegenheid. Voorzitter M. Leeters verklaart dan ook: "Niemand, noch in Brabant, noch in Limburg, gelooft ons wanneer we vertellen, dat bij ons alleen jongens uit eigen dorp spelen en er niemand betaald wordt".

Panningen o.l.v. van Neerke is hoofdklasser geworden en dat levert een derby op: Panningen - Veritas, ofwel Neer tegen Jean. Het wordt een perfecte voetbalshow. Eerlijk worden de punten gedeeld, 2-2, maar ÉÉN minuut voor het einde was het nog 1-2! In deze wedstrijd was weer een glansrol voor Thei Hansen weggelegd. Die wint dan ook dit seizoen het L.D.-klassement, terwijl Peter Munnecom hierin 5e wordt.

Ook de TROS wijdt een uitzending aan Veritas en in TROS-Kompas kan men lezen dat Veritas sedert 1951 in de 1ste klas afd. Limburg heeft gespeeld; vanaf 1960 4e klas; in 1967 3e klas; in 1970 2e klas; in '72 1ste en direct kampioen en vanaf '74 hoofdklasser.

Vier getrouwen worden dit jaar gehuldigd: Tjeu Quanjel, Jan Hansen en Tjeu Hansen vanwege hun 500ste wedstrijd voor Veritas; Jac Hansen omdat hij 400 wedstrijden voor de Neeritterse club erop heeft zitten.

Wederom een goed seizoen. Zelfs tegen RKC wordt gelijk gespeeld.

Veritas behaalt de 5e plaats achter Limburgia, RKC, Panningen en RBC.

Cor Koning komt bij het bestuur en Charles von Schwartzenberg en Ton Stienen verlaten het.

Het 2e en 5e behalen een tweede plaats, terwijl de C1 kampioen wordt.



Huldiging Jac Hansen, Tjeu Quanjel, Jan Hansen en Tjeu Hansen

Seizoen 1976-1977:

De altijd sterk spelende libero Peter Munnecom vertrekt naar Panningen en de selectie van Jean Houben is nu: Huub Peeters, Arno, Theo, Jan, Jac en Tjeu Hansen, Cor en Siem Dreessen, Jac Quanjel, Tjeu en Rene Ressen, Wim v.d Winkel en Jan Linssen. Veritas hoopt weer op "de Itterse Geist" 'Maar helaas het wordt een seizoen in mineur.

Vooreerst en vooral door het verlies van Jan Munnecom (34), Jan was zowel speler, als bestuurslid en hij kon in zijn hoedanigheid als Lid van de Gemeenteraad van Hunsel, veel voor de vereniging doen. "Jan stond altijd klaar voor iedereen", zo lezen wij op zijn bidprentje en daarmee is Jan volledig gekarakteriseerd.

Ondanks subliem spel van o.a. Thei Hansen kan niet verhinderd worden, dat degradatie naar de 1ste klasse F een feit wordt.

Trainer Jean Houben vertrekt naar Swalmen en Thei Hansen wordt speler-trainer.

Bestuursleden zijn nu: M. Leeters (voorz.), Jo Geurts (secr.), Lei Hansen (penningm.), Jan Hendriks (vice voorz.), Dre Caris, Pierre Heijmans, Math Quanjel, Sjaak Munnecom, Thei Schobers, Jos Vries, Cor Koning en Peter van de Heuvel.

Het vierde wordt kampioen evenals de C1. Het 5e en 6e behalen een 2e plaats.

In de finale om de beker in Meijel verslaat Venlosche Boys Veritas met 1-0, maar de krantekop: "Veritas speelde tegen 12 man", is veelzeggend.

Seizoen 1977-1978:

Met de dood van Jan Munnecom nog vers in het geheugen wordt Veritas wederom met een groot verlies geconfronteerd: Pierre Heijmans. "PiÅ«r"(49) laat een grote leegte achter in de Veritas gelederen.

In 1975 lezen we van hem nog in de Limburger: een man in Neeritter heeft een onverwoestbaar vertrouwen in zijn Veritas: bestuurslid, consul, masseur, clublokaalhouder, subsponsor en mollenvanger: Pierre Heijmans".

De resultaten in de competitie zijn redelijk: met 22 punten uit 22 bezet het 1ste de 6e plaats.



Veteranen: Dre Caris, Jan Munnecom, Thei Segers, Jan Leeters, Har Ramakers, Math Snijkers, Fer Munnecom, Jan Hendriks. Gehurkt: Ber Ramakers, Harrie Stienen, Ton Stienen, Ed Janssen, Harrie Storms, Frans Geusen, Zef Kessels.

De bekerwedstrijd tegen Panningen duurde bijna drie uur. In de normale speeltijd en verlenging werd niet gescoord. Pas bij de 9e strafschop forceerde Panningen de overwinning.

Cor Koning, Sjaak Munnecom en Peter v.d Heuvel verlaten het bestuur en hun plaats wordt ingenomen door Dre Walenberg, Peter Stienen en Jan Linssen. Het 5e en 6e behalen weer de 2e plaats en de C wordt weer kampioen.



A-jeugd(±1978): Thei Segers, Fer Munnecom, Chris de Renet, Bert Ramakers, Joahan Segers, Chris Vries, Peter v.d heuvel, Hans Dreessen, Fer Ressen, Jac Hansen. Gehurkt: John Hendriks, Eric Houben, GÉ Linssen, Johan Smeets, GÉ de Renet.

Seizoen 1978-1979:

Weer twee steunpilaren uit de succesvolste Veritastijd verlaten het eerste: de gebroeders Jan en Tjeu Hansen.

Nog drie Hansens blijven: Jac, Arno en Thei. Samen met de gebroeders Jac en Tjeu Quanjel, Wim en Paul v.d. Winkel, Tjeu Ressen, Leo v.d. Heuvel, Cor Dreessen, Theo Pansters, Jac Coumans, Piet ramakers, Chris Vries, Sjaak Snijkers en Charles Peeters wordt aan de nieuwe competitie begonnen.

Math. Leeters legt na 22(!!!) jaar het voorzitterschap neer, wegens privé aangelegenheden en andere drukke werkzaamheden. Jan Hendrikx wordt waarnemend voorzitter. Piet Vossen komt in het bestuur.

Veritas eindigt in de middenmoot: een 6de plaats in de eindrangschikking.

Het 4de wordt kampioen.

Seizoen 1979-1980:

Ook Jac Hansen stopt en het 1ste elftal en met de jongste aanvalslinie in de hele eerste klas: GÉ de Renet(16), Chris Vries(19), en Jac Snijkers(20), probeert Veritas weer in de top mee te draaien. Helaas weet RFC voor 't eerst Veritas in Neeritter te verslaan, al is het maar met 1-0.

Na 22 wedstrijden alweer een 6e plaats met 20 punten. Voor het eerst heeft Veritas nu ook een dameselftal.

Charles von Schwartzenberg komt in het bestuur.